

Σπάρτη 08 Φεβρουαρίου 2016

Προς τον κύριο Δήμαρχο Σπάρτης

Με αφορμή το άρθρο της κυρίας Αναστασίας Κανελλοπούλου, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Λακωνικός Τύπος» στις 22 Ιανουαρίου 2016, ας μου επιτραπεί να προσθέσω κάποιες σκέψεις τις οποίες θα επιθυμούσα εάν θέλετε να λάβετε υπ όψιν σας.

Η περιοχή της Σπάρτης και της Λακωνίας γενικότερα είναι ένα μέγα αρχαιολογικό και οικολογικό πάρκο.

Ο τόπος αυτός ο ένδοξος, που τις Αρετές καλλιέργησε και εις την οικουμένη προέβαλε, φιλοξένησε όλες τις ιστορικές και μη περιόδους, που άφησαν ανεξίτηλα την ταυτότητά τους επ' αυτού.

Οι περίοδοι αυτές πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής και προβολής, διότι ο κάθε ιστορικός κύκλος πολλά έχει να πει. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να ομιλούμε για την δημιουργία ενός μουσείου, αλλά για τη δημιουργία τριών τουλάχιστον θεματικών μουσείων σε διάφορα σημεία εντός της πόλεως της Σπάρτης και ενός τέταρτου ηλεκτρονικού μουσείου που μέσω αυτού θα προβάλλεται και θα σπουδάζεται το Κλέος της Σπάρτης σε όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ και μέχρι να γίνουν τα μουσεία θα μπορούσε ο κάθε πεζόδρομος, πάρκο ή πλατεία να φιλοξενήσει μερικά από τα αρχαία ευρήματα τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα και να γίνει έτσι η Σπάρτη μας ένα αρχαιολογικό πάρκο.

Η Σπάρτη μας Αξίζει και Δικαιούται μιας άλλης συμπεριφοράς, την ευθύνη αυτή άπαντες φέρομε.

Οι Σπαρτιάτες δεν ήταν πολεμοχαρείς όπως τους παρουσιάζουν, είχαν πολιτισμό, είχαν Αξίες και Αρετές και τις οποίες πρωτοτύπως δημιούργησαν με Νόμους, με Ιδανικά, με Γνώση βαθιά, που επέτρεπε στη Μητέρα Σπαρτιάτισσα να παραμερίζει το μητρικό ένστικτο λέγοντάς στο παιδί της όταν του παρέδιδε την ασπίδα για τη μάχη «**Ἡ ΤΑΝ Ἡ ΕΠΙ ΤΑΣ**»

Ο αρχαίοι Σπαρτιάτες χαρακτηρίζοντο από **«Ατομική Ευθύνη και Συλλογική προσπάθεια»** ας τους μιμηθούμε.

Ευχαριστώ πολύ

Μετά τιμής,

Τάκης Γεωργίου Μπορέτος

(τηλ.2731081678, 6932233961 tboretos@yahoo.com)